

## Fredagsnytt nr 102



Medlemstidning och informationsblad för

Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f.

Åbo den 17 maj 2013

Den härliga snörika vintern är förbi och vi har njtit av den soliga, fina och långa våren.



Snösparv



Stjärtmes



Talltita

Vi har hört fåglarna sjunga i väntan på sommaren



Knipa



Innan vi påbörjar sommaren, har vi vår vårfest idag kl. 13.00 i Alexandrasalen som vi skall njuta av och ha det trevligt tillsammans, börjar vi traditionsenligt med ett glas skumvin medan vi bänkar oss vid borden

*Skål och välkomna*



Plock ur programmet:

**Sirkkala förskolegrupp** uppträder

Kantor **Birgitta Forsman** leder en barnkör

Kantor **Harry Dahlström** leder Kören 60+

Vår vice ordförande **Inga-Lill Karlsson** sjunger för oss och **Harry Dahlström** leder allsången


**Tor Kreutzman** från ÅST berättar om höstens program

Någonstans mellan programmen avnjuter vi kaffe med gott kaffebröd till ett pris av 5,- euro.

En återblick på vad som hänt under vintern – våren 2013 i vår förening:

### **Fredagsträffarna**

Vi startade året med att fylla 40 år och det firade vi den 18 januari i Hansasalen med salen full och fint program. *Skål för vår förening!*

 Den 1 februari höll vi ett extra medlemsmöte för att välja ordförande för ÅSP.

**Carl-Bertil Tauler** var på förslag, inga andra förslag förelåg, så Carl-Bertil blev vald som ny ordförande för år 2013.

Carin Åminne räcker över ordförandeklubban till  
Carl-Bertil Tauler



Styrelsen önskar vår nya ordförande välkommen!

Foto: J-H Strandell

Vid samma möte höll rehabiliteringsrådgivare **Chatrin Kotka** anförande om: När synen blir sämre.

Den 15 februari berättade **Sonja Hagelstam** från Senioruniversitetet vid Åbo Akademi om intressanta brev från fronten.



Sonja Hagelstam



Foto: av J-H Strandell

Den 1 mars var det dags att tänka på sitt minne, då informerade minnesvårdare **Merete Luoto** om när det är dags att söka hjälp och hur testet går till samt om anhörigas insatser. Mycket informativt på alla sätt.

Följande fredagsträff den 15 mars var det **vårnöte** då styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning slogs fast. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Före mötets avslutande tilldelades föreningens vice ordförande **Inga-Lill Karlsson Svenska Pensionärsförbundet r.f.:s förtjänsttecken i silver** för mångårigt kunnande och engagemang.



Inga-Lill Karlsson



foto av J-H Strandell

Efter vårmötesförhandlingarna berättade **Jalle Ahlbeck** humoristiskt om sina klimatfunderingar och spelade på sin fiol.

Fredagsträffen den 19 april hörde vi **Kari Kiesiläinen** berätta om SOS barnbyverksamheten i S:t Karins. **Erik Andersson** tackade för pensionärsträffen och medan han lyssnade filade han fram huvuddragen till en sonett som följer:

*I denna dag är världens nöd enorm.  
De levande tycks aldrig slippa kvalen.  
Här härjar krig, epidemier, storm.  
Tyvärr är mången grym diktator galen.*

*En by ger hjälp när nöden är akut  
och terapi för dem som minns sin nöd.  
I byn får alla barn sin egen mamma.*

*Ett barn far illa i orkanens gorm.  
I byarna hörs SOS-signalen!  
Men SOS-byn är för att ta form  
beroende av donationskanalen.*

*De får ett hem tills barndomen tar slut,  
men viljan att ge hjälp ska fortsatt  
flamma!  
Det arbetet är värt vårt fulla stöd!  
(EVANDER)*

Sparbössan gick runt under kaffepausen för barnbyverksamheten i S:t Karins. Tack allesammans för hjälpen!

Före träffen hade **Birgitta Möller** och **Auli Yli-Äyhö** hörselrådgivning, vilket vi tackar dem för.

### **Konserter**

För första gången medverkar ÅSP:s kör 60+ i konsert tillsammans med Silverkören Argentum den 13 maj i Aurelia, Åbo. Dirigenter är **Harry Dahlström** och **Kurt-Erik Långbacka**.

### **Utfärder/resor**

Den 3 april bar det av till Lahtis. Redan klockan 7,30 var det samling vid Stadshuskvären. Vi reste för att njuta av en jazzkonsert i Sibeliushuset med Neil Thomasson som kapellmästare och Ben Dawson vid piano och Claes Anderson som konferenciär. Claes Andersson kom även att spela ett extra stycke på piano. Innan vi åkte till jazzkonserten åt vi en god lunch på den anrika officersmässen. Alltid igenom en fin och lyckad utfärd som vår reseledare Carin Åminne haft hand om. Vi tackar henne för detta.

Den 24-25 april åkte ett en busslast för "Nya upplevelser i Tallinn" där främsta målet var att se Csardasfurstinnan på Estonia-teatern, en operett i tre akter med musik av Emmerich Kálmán. Dessutom kom medlemmarna att besöka Saku Bryggeri och bese det nyöppnade och renoverade Teletornet för att se utsikten över Tallinn. Fredagsnytt har hört att resan var mycket lyckad.

## INÅT OCH UTÅT !

Vår verksamhet inom Åbo svenska pensionärsklubb omfattar både inre och yttre aktiviteter.

Till de inre hör Fredagsträffarna, verksamheten inom våra många smågrupper, teaterbesöken och resorna för våra egna medlemmar. Vi har i många år tagit emot tandläkarstuderande för intervjuer, vår kör 60+ har sjungit i ett flertal servicehem och på åldringshem och i vår har vi tillsammans med Silverkören hållit en konsert för mor- och farföräldrar. Vår medlemmar ställer upp och roligt har det varit!

Men vi bedriver också aktiviteter utåt. Då tänker jag på hur viktigt det är att vi håller hög svansföring bland de finskspråkiga pensionärsföreningarna och att vi samarbetar med de svenska föreningarna inom region Åboland och med vårt eget Pensionärsförbund.

Vi är den enda svenskspråkiga bland stadens ca 50 finska pensionärsföreningar som hör till Vanhustyön neuvottelukunta. Vi har i tolv års tid haft en plats i Åbo stads äldreråd.

Vi är med på distriktsnivå inom Egentliga - Finlands pensionärer och vi har varit med om att grunda en aktivitetsgrupp inom Egentliga - Finlands förbund.

Vår erfarenhet säger oss, att om vi inte håller oss framme bland de finskspråkiga går det lätt så att de glömmer bort att vi finns. Vi lär oss mycket genom att samarbeta liksom vi också har mycket att ge andra.

Den här våren har varit lite annorlunda; programmet gjorde jag upp i december, både verksamheten och vårt 40-års jubileum – men nu tackar jag definitivt för mig och låter föreningens nya ordförande Carl-Bertil Tauler, som valdes den 1 februari ta vid!

Mitt varma tack går till alla inom pensionärsklubben som ställt upp och engagerat sig i alla de många praktiska göromål som gjort ÅSP till vad den nu är!



Trastsångare

Carin

Hör trastens glada melodi  
predika skönt som ingen.  
Tag lärdom av naturen, i  
ett ljust förbund med tingen.

(William Wordsworth)

Vakna vakna alla skogssjöar!  
Våren har kommit!  
Sprid ut era blåa ögon över jorden.

(Mariawine)



Foto av Birgitta Gammals från en vandring i Kuusamo

## ORDFÖRANDEN HAR ORDET

### BÄSTA PENSIONÄRSVÄNNER

Då vi nu går med stormsteg mot den efterlängtade "blomstertid som nu kommer", som man sjunger på skolavslutningarna i våra skolor landet runt, kan man som bekant karakterisera den gångna vintern som mycket lång, kall och snörik. Dessutom led många av oss långa och besvärligt förkylningar som aldrig ville ge sig. Tyvärr hade jag även oturen att drabbas och som jag därtill blev opererad i medlet av mars kunde jag därför inte delta i vårens klubbarbete.

Ett av de stora diskussionsämnen denna vinter har utgjorts av våra pensioner, som nu i april för första gången i hela pensionslagens historia, sedan den instiftades 1962, överträffat summan av pensionsavgifterna som företagen betalar in för oss. Detta är till följd av att de stora barnkullarna som föddes i medlet av 1940-talet nu pensionerats. Man måste helt enkelt höja pensionsavgifterna för företagen, arbetstagarna inbegripna, för att inte behöva använda sig av i de fonder inbesparade 150 miljarder euro, som i sin helhet endast skulle räcka i ca 6 år. Man räknar med en pensionsutgift på ca 25 miljarder euro per år.

Jag som ny medlem och nytilträd ordförande kan inte annat än att vara helt positivt överraskad över hur stor del av medlemmarna, som ställer upp på klubbens evenemang, samt även prisa Carin och hennes stab, som bl. a. på fredagsträffarna ligger bakom det verkligt stora praktiska arbetet i form av planläggning, anskaffningar, placering av bord och stolar, dukning, kaffekokning, undanplockning och diskning för dessa stora möten.

**ETT STORT TACK TILL ER ALLA!**

**EN FIN OCH SKÖN SOMMAR ÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR!**

Carl-Bertil

Vi, medlemmar, önskar dig Carl-Bertil välkommen till klubben!



Kom ihåg ÅSP har egen motionskampanj under sommarmånaderna!

**Observera** följande **fredagsträffar, resor och utflykter** under hösten:

13/9	Åbo Filharmoniska orkestern
4/10	Nya äldreomsorgslagen
18/10	Svenskspråkiga Kundrådet och Åbohjälpen från Göteborg
1/11	Parentation
22/11	Höstmötet och "Gubbarna i Parken"
13/12	Julfest i Hansasalen

#### ÅSP:s resor och utflykter

20/8	Trädgårdskaffe Wilén
September	Åbo Akademikvarteren och Observatoriet Utflykt till Nagu
Oktober	Johan Mullos teaterresa till Stockholm Utflykt till Pargas SPA-resa till Pärnu
November	
25-26.11	Lilljulskryssningen Mårtens Gåsmiddag
December	Julmarknadsresa till Lübeck
	Vi återkommer på höstsidan

*Såsom varje blomma har sitt ögonblick av högsta skönhet, så har även varje människa stunder, då dess högsta och skönaste liv blommar upp, då hon synes vad hon verkligen är.*

*(Fredrika Bremer)*



*Trevlig och fin sommar till era alla önskar  
Fredagsnytt*

*Birgitta Gammals*

